



Niels Jørgen Bech



"Stærekasserne" i Sct. Laurentii Gade



Jørgen Bech



## Familien Bechs familiegravsted

Familien Bech er en af Ribes kendte familier. Især Jørgen Frederik Bech satte gennem sine mange initiativer sit præg på byen gennem mere end 50 år. Trods mange forskellige gøremål var han dog bedst kendt som Bøssebærer Bech. Han er søn af Niels Jørgen og Nielsine Marie Bech.

Faderen, **Niels Jørgen Bech**, var født i Ribe i 1899 og oprindeligt uddannet som bager. I 1923 giftede han sig med Nielsine Marie Hansen (1897-1958), styrmandsdatter fra Sønderho på Fanø. Efter giftermålet bosatte ægteparret sig i "Stærekasserne" i Vestergade ved Slotsbanken, hvor Niels Jørgen tillige blev vicevært. De to ejendomme, der er opført som en art "socialt byggeri" i 1901 med hver 5 lejligheder, har fået deres navn efter deres lighed med et par stærekasser. Vestergade er i dag en del af Sct. Laurentii Gade.

Senere blev faderen pedel på Ribe Borgerskole, den senere Bispegade Skole, hvorefter familien flyttede til en lejlighed oven på det daværende kommunkontor i Hundegade.

Udover sit job som pedel var han aktiv som brandmand i Ribe Brandkorps i 38 år. Han avancerede gennem årene inden for brandvæsenet og endte i 1947 med at blive brandinspektør. Han døde i 1966

Moderen, **Nielsine Marie Bech**, mødte sin mand, da hun blev ansat som ung pige hos en familie på Kurveholmen. Da manden blev pedel på Borgerskolen, hjalp hun til med den daglige rengøring på skolen.



Hun var meget dygtig med sine hænder, og specielt vævning optog hende meget. Hun var handlekraftig og meget hjælpsom. Hun havde et motto, der lød: "Hvis man kun gør det, der er nødvendigt, er livet ikke værd at leve".

Desværre døde hun af kræft på sin 61 års fødselsdag i 1958.

Nielsine og Niels Jørgen Bech fik to børn, Jørgen i 1924 og Lili i 1925.

**Jørgen Bech** er født i den ene af "Stærekasserne" i 1924. Han fik sin skolegang på Borgerskolen, men var ikke særlig interesseret i det boglige. Han ville hellere bruge sine hænder. Han ville gerne være mekaniker og

fik læreplads hos Ford. Desværre blev virksomheden lukket ned på grund af krigen. Han kom så i stedet for i lære som bøssebærer hos bøssebærer Laursen. Inden måtte han dog en tid være tørvegraver i Ribe Mose.

I 1950 startede han egen butik og eget værksted som bøssebærer i Skolegade ved siden af gartner Mathiesen. I 1957 flyttede han værksted og butik til Torvet, hvor han etablerede "Jagt og Sportsmagasinet" med mekanisk værksted i gården.

Snart blev lokalerne i Torvet 14 dog for trange, så naboejendommen Præstegade 2 blev tilkøbt. Her havde karetmager Sørup haft værksted, så her var nogle gode lokaler, der kunne indrettes som værksted.



Disse lokaler blev imidlertid også for trange, så i begyndelsen af 1970'erne



flyttes "Berima", som firmaet nu kom til at hedde (**BE**ch **RI**be **MA**skinfabrik) til nyopførte bygninger på Tøndervej 3. Her lå det, indtil det ved Jørgen Bechs død i 2008 blev solgt og sammenlagt



Berima på Tøndervej 3

med "Benja Plast" i Øster Vedsted under navnet "Berima". Firmaet fremstiller og sælger på verdensplan sprøjteplastdele til fjernvarmeindustrien.

Jørgen Bech havde stor kærlighed til sin by og deltog aktivt i byens foreningsliv og udvikling. I mange år var han i bestyrelsen for Ribe Turistforening, det nuværende "Gammelt Præg"; i adskillige år var han endda foreningens formand. Han sad også i Ribe Forskønnelseskomite.

Han var med da "Ribe Byferie" blev etableret, lige som han var med i Ribe Vikingecenters bestyrelse i en årrække. I to perioder sad han i Ribe Byråd som repræsentant for Det Konservative Folkeparti. Herudover var han engageret i mange andre foreninger. Især havde Ribe

Roklub og Ribe Sejlklub en stor plads hos ham. Han var i sine unge dage en ivrig kaproer. Begge foreninger gjorde ham til deres æresmedlem for hans store arbejde i foreningerne.

Endvidere havde Jørgen Bech været medlem af Ribe Politikorps, der er en videreførelse af Ribes gamle borgervæbning fra 1555.

I 1949 blev Jørgen Bech gift med **Anna Kirstine Trærup Madsen**, født 1924 i Viborg som datter af tømmermester Jens Madsen og hustru, Mathilde



Frederikke Madsen. Anna Kristine, i daglig tale kaldt Stine, tog efter studentereksamen fra Viborg Katedralskole lærereksamen

fra Ribe Seminarium, der dengang udelukkende var et kvindeseminarium. Hendes specialer var tysk, gymnastik og skolekøkken. Hun fik som lærer hele sit virke ved Ribe Borger-skole.

Da Stine kom til Ribe begyndte hun som roer i Ribe Roklub. Det var her, hun mødte Jørgen.

I ægteskabet kom der to piger, Eva og Vibeke.

Stine Bech døde i 2001.

Den ene af svigersønnerne, gift med Vibeke, var den i Ribe kendte **Helge Conradsen** (1953-2017), bedre kendt som "Hække".

Også han blev uddannet som lærer fra Ribe Statsseminarium. Samtidig med lærergerningen varetog han fodboldtræningen i flere af småbyerne omkring Ribe.

Hans store passion var fodboldklubben Manchester United. Hans viden om klubben var udtømmelig. I 1991 stillede han op i DRs quiz "Kvit eller dobbelt", hvor han klarede alle spørgsmålene og vandt de 64.000 kr. Han var i en årrække formand for "Manchester United Supporters Club" i Danmark, hvilket medførte, at han ofte var på Old Trafford i Manchester, når holdet spillede på hjemmebane. Flere af de danske fans har nydt godt af Helges engagement, da han flere gange arrangerede fodboldrejser til Manchester.



Han var desuden tilknyttet Ribe Ugeavis, hvor han stod for quizzen "Hækkes Corner".

*Fortalt til Ribe Kirkegårdes Fortælle-gruppe af Stine og Jørgen Bechs datter Eva Trærup Vad*



Gravgade

● Her findes Familien Bechs Familiegravsted

